



נצטרף אל בני - בן זמננו, ובניהו - מדור המדבר, בלמוד משתף מתורת הרבי.

כשהיו בני ישראל במדבר, הם נצטוו לקיים את מצות פרה אדמה.



בני: אני לא מבין, למה נאמר על מצות פרה אדמה: "זאת חקת התורה?" הרי זו רק מצוה אחת, מסיימת. היא לא - כל התורה...



בניהו: אמה צודק, זה מעניין. באמת ראיתי שכשהגיעה מצות פרה אדמה, כלם התרגשו והתייחסו אליה ברצינות מיוחדת. פנראה שהפרה האדמה קשורה לכל עבודת השם שלנו.

קדשה נמצאת במקום של חיות, חיים. כאשר אין חיים - אין קדשה. משה רבינו היה מדאג מהמצב החמור שבו יהודים מנתקים מהקדשה, מנתקים מחיים של חבור להם. את המצב הזה מסמלת "טמאת מת". הוא בא ושאול את הקדוש ברוך הוא: "אם נטמא זה, במה תהא טהרתו?" או אז קבל את מצות פרה אדמה. שמהאפר שלה מזים על הטמאים, וכך הם מטהרים.



בניהו: אמה יודע שאני אפלו ראיתי את הפרה האדמה, מרחוק? אבא שלי הרים אותי על הכתפיים וכוך יכלתי לראות אותה... ראיתי גם איך אלעזר הכהן נגש אליה, כדי לשחט אותה...



בני: אלעזר הכהן? איך זה יכול להיות??? הרי השם אומר למשה רבינו: "ויקחו אליה פרה אדמה". למה היא נקראת על שמו של משה רבינו, אם אלעזר היה זה שהתעסק אמה?

משה רבינו עצמו, היה בקדשה תמיד, ולא היה זקוק לפרה האדמה כדי להטהר. בכל זאת, הוא היה מוכן לרדת מדרגתו הגבוהה, ולהתעסק בעניין של מצות פרה אדמה, כי היה אכפת לו מטמאת בני ישראל. היתה זו מסיירת נפש מצד משה רבינו, להתאמץ ולדאג לטהרתם של בני ישראל שבדורו, וגם לבני ישראל בדורות הבאים. לכן זו נקראת "פרה שעשה משה במדבר"... היא הצליחה לטהר את הטמאים, בכח קדשתו של משה רבינו. ולא רק זה, אלא שבכל הפרות האדמות שעשו אחר כך בדורות הבאים, ואפלו בפרה האדמה שיעשה המלך המשיח, מערבים מאפר הפרה שעשה משה רבינו.



בני: בעצם, היום, כלנו טמאי מתים. ובנוסף, לפעמים חסרה לנו חיות, בעבודת השם.

למשל, כשאני לא מצליח להתפלל כל כך בהתלהבות, או שאני לא שומע בזריזות בקול ההורים, או שלא מתחשק לי ללכת ללמד עוד משהו בזמן הפנוי שלי... זה סוג של "טמאת מת" ברוחניות. זה מפש מיאש! מי יכול לעזור לנו לצאת מהמצב הזה של "טמאת מת"?



בניהו: אסור לך להתיאש! הרי זה בדייק מה שספרתי לך עכשו. נשיא הדור שלנו, משה רבינו, לא נח, ולא שוקט, עד שהוא מוצא דרך לטהר כל יהודי ויהודי! גם מי שהוא במצב הכי חמור של טמאת מת!



בני: מענין, ככה עושה נשיא הדור שלך, וככה בדייק עושה גם נשיא הדור שלנו...

"אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא", משמעותו, שבכל דור, ישנו נשיא הדור, שהוא "משה רבינו" של הדור. נשיא הדור, במסירות נפש, דואג לכל היהודים. לכן אין מקום ליאוש, כל אחד צריך לדעת שנשיא הדור חושב עליו, דואג לו ומסייע לו, להתרומם ולעלות למצב רוחני גבוה וטוב.



בני: אהה! עכשו אני מבין למה כתוב על מצות פרה אדמה "זאת חקת התורה". כי היא באמת קשורה לכל התורה כלה! למצב הרוחני של כל אחד מאתנו. ועכשו אני גם מבין למה הרבי הקודם וגם הרבי שלנו, התעסקו במסירות נפש בהבאת אור היהדות לכל יהודי.



בניהו: אני מחכה שכבר נזכה לפרה העשירית שיעשה מלך המשיח. אז כלנו נזכה להכנס לבית המקדש השלישי, בטירה. ואז גם נוכל, להפגש בשמחה!

(עפי"י שיחת ש"פ חקת-בלק, י"ב פמוז ה'תשי"ב)

