



חי אלול | דמויות מספרות

יום שישי י"ג אלול - המושג הנלמד "דירה בתחתונים"

הדמות המספרת: שמואל לייב שואב המים

שלום לכם ילדים חמודים, שמי שמואל לייב. בעיירה אצלנו קוראים לי לייביל שואב המים. אתם בטח כבר מבינים שאני הוא זה שמחלק את המים בעיירה.

כל יום מוקדם בבוקר, אחרי התפילה, אני שואב את המים מהנהר. אני סוחב את המים ומחלק אותם בכל הבתים. המאמץ גדול והרווח... לא כל כך... אני מקבל על כך כמה פרוטות. אבל אני לא מתלונן. הודו לה! כך אני יכול לפרנס את בני משפחתי.

אתם יודעים? בבית הכנסת שלנו יש שיעור קבוע בחסידות. כן, כן, אפילו אני, שואב המים של העיירה, משתתף בשיעור. פעם אחת למדנו על 'בירור הניצוצות'. יודעים מה זה? הכוונה שבכל דבר ודבר יש ניצוץ רוחני אלוהי, והעבודה שלנו היא לברר אותו ולהעלות אותו לקדושה. למשל במים (אלו שאני שואב, כן?) יש ניצוצות נסתרים, ידעתם? ואז, כשיהודי מברך עליהם ואומר 'ברוך אתה... אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו, ואחר כך הוא שותה את המים האלו, בזכותם יש לו כוח ללמוד תורה ולקיים מצוות. כשמקיימים מצווה בזכות המים, הניצוץ שהיה טמון במים מזדכך ומתעלה. הוא נהיה חלק מהתורה והמצוות של היהודי! [כי בלי המים, לא היה לו כוח ללמוד ולהתפלל] זה הכוונה - בירור הניצוצות!

אבל... אני לא כל כך רוצה לצער אתכם, רק חשוב שתדעו שאם חס ושלום היהודי לא מברך על המים ובמקום לעשות מצוות הוא עושה חלילה עבירות... אז הניצוץ של המים, במקום לעלות למעלה לקדושה נופל למטה לטומאה...

האמת ילדים, שלא רק באוכל ובשתייה ישנם ניצוצות, אלא בכל דבר בעולם. לדוגמה כסף. ניתן להשתמש בו לסתם דברים או להשתמש בו למצוות הצדקה, לקניית ספרי קודש וכל דבר אחר שמטרתו - קדושה. כאשר משתמשים כך בכסף הניצוצות שבתוך המטבעות עולים לקדושה!

ורק שתדעו שאפילו בתוך הגוף שלנו ישנם ניצוצות. כשאנחנו מתפללים בפה או רצים למצווה עם הרגליים, עוזרים לחולה עם הידיים וחושבים מחשבות טהורות בראש, אנחנו מבררים את הניצוצות שבתוכנו ומעלים אותם לקדושה.

אתם רוצים לראות את הניצוצות? צודקים! עכשיו אי אפשר, אבל כשיבוא המשיח ממש נוכל לראות איך שכל העולם כולו מתוקן ומזוכך, זה העולם שאנחנו, במעשינו ובעבודתנו, הפכנו להיות דירה לה יתברך ממש כאן בעולם הזה הגשמי!

קטע השיר:



[מנגינת יחיילי אדוננו - מצורף פלייבק]

ח"י באלול, בתוכו הכל כלול,
זה היום שבו נפתח והחל כל המסלול,
שני המאורות את דרכנו מאירים,
חסידי חב"ד, אנו מאושרים!
זכינו להיות מקושרים!

בכל יום, בכל שעה,

מה - אנו - בונים?

מצוות משמשות כאבנים!

את העולם לטוב כך משנים,

דירה לו יתברך כאן מכינים!



העיר היהודית
העיר החדשה
11 שנים להקמת העיר
אנף חינוך ותרבות חסידי

חי אלול | דמויות מספרות

יום ראשון ט"ו אלול - המושג הנלמד - שמחה

הדמות המספרת: צבי הירש

שלום לכם, שמי צבי הירש מהעיירה נעוול. שמואל לייב - לייבל שואב המים - הוא דודי והוא ביקש ממני שגם אני אספר לכם קצת מהאווירה החסידית של העיירה. קודם אספר קצת על עצמי. אני בן 11 ולומד בחיידר אצל המלמד ר' ניסן. אצלנו בחיידר החברים קוראים לי הירשל פריילאך ואני ממש אוהב את הלימודים בחיידר ובכלל את החיים בעיירה. כל דבר אצלנו אנחנו עושים בשמחה ובחיות גדולה. התפילה, הלימוד, המצוות, הכל בהתלהבות. אני נזכר שבערב פסח, כשאפינו את המצות במאפיה, ראיתי על הפנים של אבא וכל המבוגרים את ההתרגשות והשמחה של המצוה כאילו הם זכו באוצר הכי גדול! אבא שלי, ר' שמעל טוביה נולד בבית שלא הכירו בו את דרכה של החסידות. אבל אחרי שזכה לטעום את הטעם של החסידות הוא נדבק כל כולו ברוח החסידות. אבא סיפר לי שהנהגת החסידות בדרך החיות והשמחה הייתה חידוש גדול בשבילו כי לפני כן הוא חונך שצריך כל הזמן לפחד ואסור לשמוח בעולם הזה. הוא לא שם לב איך שכל המצוות שהוא עושה ואפילו התפילה שלו, הכל נעשה בצורה קרה ויבשה. אבא סיפר לי שאחרי שהתקרב לחסידות והתחיל ללמוד חסידות, הוא התחיל להבין כמה ה' הוא טוב ולמד על האושר הגדול והזכות לעשות מצווה. אפילו אני בגילי שמח מזה שעל ידי לימוד התורה וקיום המצוות אני ממש זוכה להתחבר עם ה'!

טוב, קצת הארכתי אבל נראה לי שהבנתם אותי ובטח גם אצלכם הלימוד, התפילה והמצוות הם בחיות גדולה ובשמחה רבה! אצלכם השמחה עוד אפילו יותר גדולה, כי אתם כבר ממש קרובים לגאולה! זכרו... על ידי השמחה זוכים לגאולה!

כי בשמחה תצאו - מהגלות - ובשלום תובלון...!

קטע השיר:

[מנגינת חיילי אדוננו - מצורף פלייבק]

ח"י באלול, בתוכו הכל כלול,
זה היום שבו נפתח והחל כל המסלול,
שני המאורות את דרכנו מאירים,
חסידי חב"ד, אנו מאושרים!
זכינו להיות מקושרים!

זו דרכו של כל חסיד,
את חייו כן הוא יצעיד,
לשמוח בשמחת ה' תמיד!
כי השמחה הרי היא אמונה,
שמחה היא הדרך הנכונה!





חי אלול | דמויות מספרות

יום שני ט"ז אלול - המושג הנלמד - אהבת ישראל

הדמות המספרת: ישראל

הו, שלום ילדים, אני מאוד אוהב ילדים! האמת שאני אוהב כל יהודי אבל ילדים אני אוהב במיוחד. רגע, שכחתי לומר לכם: שמי ישראל והמצווה שאני הכי אוהב היא אהבת ישראל! בוודאי כבר שמעתם על העיירה שלנו ינעוול, על אורח החיים החסידי והאווירה החמימה והלבבית שבעיירה. אולם אחד הדברים שהעיירה שלנו הכי מצטיינת בה זה כמובן, אהבת ישראל!

אמנם רבי עקיבא כבר אמר לפני אלפי שנים שיזאהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אצלנו בעיירה זו לא רק סיסמה, זו ממש ההנהגה!

פעם פגשתי יהודי שעדיין לא זכה להתקרב לדרך החסידות והוא אמר לי שה'אהבת ישראל' שיש אצלכם החסידים, הלוואי שיהיה אצלנו בין האחים.

שתבינו ילדים אהובים! לפני החסידות הייתה השיטה שמי שהוא תלמיד חכם אז הוא נחשב ואותו ראוי לכבד אבל סתם אנשים פשוטים ועמי הארץ אין בהם שום מעלה. ואז הגיע הבעל שם טוב ולימד וגילה את היוקר של היהודי. הוא הראה איך שלכל יהודי, לא משנה כמה תורה הוא יודע, יש נשמה שהיא חלק ממש מה וכמו שכתוב בספר התניא שכל ישראל הם אחים ממש מצד הנשמה שלהם.

ולכן לפי תורת החסידות ולפי דרך החסידים, אהבת ישראל היא יסוד מרכזי והכי חשוב בכל עבודת ה'! כי בכל יהודי יש חלק מה' וכשלוּמדים איך לאהוב יהודי לומדים איך לאהוב את ה'!

אצלנו בעיירה כשמתרחשת חלילה צרה למישהו, כולם משתתפים בצערו ומרגישים ממש צער בלב כאילו זה קרה להם!

ועוד יותר מזה, כאשר למישהו יש שמחה [שתמיד יהיה רק שמחות!] כולם שמחים בשמחתו ומרגישים כאילו השמחה הזו היא שלהם ממש!

אז גם אתם ילדים, אצלכם בכיתה תתנהגו באהבה ובאחוה כאילו כל הילדים הם אחים וכולם משפחה אחת גדולה!

טוב, אני צריך לזוז יש כאן מישהו שזקוק לעזרה, אז שלום בינתיים ולהתראות בגאולה!

קטע השיר:



[מנגינת 'חיילי אדוננו - מצורף פלייבק]

ח"י באלול, בתוכו הכל כלול,
זה היום שבו נפתח והחל כל המסלול,
שני המאורות את דרכנו מאירים,
חסידי חב"ד, אנו מאושרים!
זכינו להיות מקושרים!

עם אחד, כזו עוצמה,

לאהוב זו המשימה,

לכולם אותה הנשמה!

לקרב צריך גם את הקרובים,

כולם טובים, כולם אהובים!



חי אלול | דמויות מספרות

יום שלישי י"ז אלול - המושג הנלמד - הפצת המעיינות

הדמות המספרת: ר' פרץ השד"ר

שלום ילדים! שמי ר' פרץ השד"ר [שלוחה דרבנן]. כולם מכירים אותי כאן בעיירה. בכל פעם שאני חוזר מהרבי אני משתדל ללכת בכל העיירה ולחזור את דברי התורה ודברי החסידות בכל בתי הכנסת שבעירה. ויש כאן המון בתי כנסת... האמת שמכירים אותי לא רק פה בנעוול אלא גם בעוד הרבה כפרים ועיירות שבאזור. ברור גם למה. כשאני חוזר מהרבי אני משתדל בדרך לעצור בכל מקום שיש בו יהודים ולחזור בפניהם את דברי החסידות ששמעתי מהרבי. אני רוצה שגם הם יזכו לטעום מהחסידות!

נו, למה אני מספר לכם את כל זה? לא כשביל להתגאות כמה אני מפורסם ח"ו! אני פשוט רוצה שגם אתם ילדים תעתיקו ממני! כן, גם אתם יכולים לעשות הפצת המעיינות.

קודם כל אסביר: המעיינות הם דברי החסידות ודברי התורה. הרי התורה נמשלה למים ותורת החסידות שהיא החלק הפנימי של התורה נמשלה למעין.

התפקיד שלנו הוא לקחת את המים של המעיין עצמו, זאת אומרת את הסודות והאוצרות של התורה שזוהי תורת החסידות, ולהפיץ אותה 'חוצה', לכולם! כדי שגם אנשים שעדיין לא מכירים את דרך החסידות ואפילו אנשים שעדיין לא מכירים את דרך היהדות בכלל... גם להם מגיע לטעום את תורת החסידות, אז קדימה ילדים זריזים!

גם אתם יכולים לעשות הפצת המעיינות! כאשר אתם פוגשים ילד מתלמוד תורה אחר או בית ספר אחר אפשר לספר לו סיפור מהרבי או לומר לו דבר תורה של חסידות. אם תעשו זאת גם אתם בוודאי נזכה למה שהבטיח לנו הבעל שם טוב: אימתי קאתי מר - לכשיפוצו מעינותיך חוצה!

קטע השיר:

[מנגינת יחיילי אדוננו - מצורף פלייבק]

ח"י באלול, בתוכו הכל כלול,
זה היום שבו נפתח והחל כל המסלול,
שני המאורות את דרכנו מאירים,
חסידי חב"ד, אנו מאושרים!
זכינו להיות מקושרים!

אימתי קאתי מר,
מתי השביל המר נגמר?
כשיפוצו חוצה המעיינות!
החסידות בידיים נאמנות,
הגיעה כבר לכל הפינות!





חי אלול | דמויות מספרות

יום רביעי חי אלול - המושג הנלמד - השגחה פרטית

הדמות המספרת: סבתא מנוחה

שלום ילדים חביבים ונחמדים!

שמי מנוחה ואני לא מהצעירות פה בעירייה, אני כבר סבתא! אני עוד זוכרת את הדור הקודם ויש לי המון סיפורים על חסידים זקנים ועל הרביים הקדושים. אבל אני רוצה דווקא לשוחח אתכם היום על נושא חשוב שקוראים לו 'השגחה פרטית'. ההשגחה של ה' על כל נברא ונברא בעולם. יהודי ולהבדיל גוי, כל בעל חי ואפילו צומח ודומם. על הכל ה' מביט ומשגיח כל רגע ורגע!

וואו, אתם מבינים את זה? אל תחשבו שזה כזה פשוט. זהו חידוש עצום של החסידות! כי לפני שהבעל שם טוב התגלה ולפני שזכינו לאור הנפלא של החסידות היו הרבה שחשבו שה' משגיח רק על הצדיקים הגדולים ורק על הדברים החשובים! הם חשבו לעצמם: 'למה שה' יתעסק וישגיח גם על דברים קטנים ופחותי ערך? אבל הבעש"ט גילה שאפילו על עלה שנושר מהעץ יש עליו השגחה מיוחדת מה'. אם על עלה ה' משגיח, קל וחומר שעלינו, על כל אחד מאיתנו, הוא משגיח בשביל ה' זה לא קשה! בגלל שה' הוא כל כך גדול וכל כך אין סופי הוא יכול להשגיח על כל העולם בלי שום בעיה.

אתם מבינים ילדים חמודים? אם רק תחשבו על זה קצת, תבינו שכל דבר שקורה לנו זה מאת ה' ואפילו דבר שנראה לפעמים לא טוב הוא גם כן מה' אז בטח שהוא וודאי גם כן לטובה! מאז שאני חושבת בצורה הזאת אני יותר רגועה ובטוחה. כי אין לי ממה לפחד! הרי כל רגע ה' משגיח ושומר עלי ועל כל מה שקורה לנו יש מי שמשגיח. אני גם שמה לב איך המון פעמים אנחנו דברים מסתדרים בצורה כל כך מדויקת ונדמה לנו שזה במקרה חזו.

אז ילדים נבונים! החכמה היא כל הזמן לנסות ולראות ולשים לב איך שהכל בהשגחה פרטית! אני מאחלת לכם שתזכו לראות ולגלות איך ה' משגיח עליכם והולך אתכם כל הזמן ובכל מקום.

קטע השיר:

[מנגינת 'חיילי אדוננו - מצורף פלייבק]

ח"י באלול, בתוכו הכל כלול,
זה היום שבו נפתח והחל כל המסלול,
שני המאורות את דרכנו מאירים,
חסידי חב"ד, אנו מאושרים!
זכינו להיות מקושרים!

בכל מקרה, בכל מצב,
מול עיני חסיד ניצב:
ה' תמיד משגיח, גם עכשיו!
חסיד זוכר שכל מה שקורה,
הוא תכנון מדויק של הבורא!

