

תשובה ב"חיות" -  
עם תורה החסידות

## מתקדמים וחזירים!

### שמי:

אנחנו כבר באמצע חודש אלול, זה הזמן להתחזק בתשובה, חפילה וצדקה. נו, חיימ, אתה רוצה לעזור לי לעשות תשובה?



באמת סבא, על מה בכלל אתה צריך לחזור בתשובה? אתה כמעט צדיק!



אבל האמת היא, סבא, שאני - צריך לחזור בתשובה על המון דברים... לפעמים אני צוחק על מלכי הקטנה, לפעמים אני לא עושה מיד מה שאמא מבקש, ולפעמים אני סתום מbbbb את הזמן... אני מיאש! אני לא יכול באמת להיות ליד חדש!



מי אמר שכדי לחזור בתשובה אתה צריך להיות ליד חדש?  
אני דווקא אוהב בדיק אוטר!  
אני לא רוצה שיבוא לפה איזה ילד חדש במקומו...



אבל זו הכוונה במילים "חזרה בתשובה", לא? להתרת על מה שהיינו ולנסות להיות "חדים".



לא, זו לא **תשובה**. זו **חרטה**. ובאמת, בשפות אחרות, כמו אנגלית, מתרגמים את המילה **תשובה** כ"חרטה". המושג "**תשובה**" לא קיים אצלם, כי הוא קשור רק למי שיש לו נשמה אלוקית.



אני לא מבין, מה ההבדל בין **תשובה** ל**חרטה**? זה לא אותו דבר?



לא, שים לב:  
**חרטה**, היא צער על מה שהיה ורצון להתחיל ממשו חדש.  
**תשובה**, היא מילשון "שוב". אנחנו רוצחים לשוב, לחזור.



לחזור למה? להתנהגות הרעה, חס וחלילה?



ممוש לא!  
לחזור למה שאנו באמת, עוד לפני ההתנהגות הלא טובה.

הבן נכדי, **כל יהודי הוא טוב באממתו**, ורוצה לעשות טוב. רק שלפעמים הוא מתרבלב וטועה, באשmeno או שלא באשmeno. כשהיהודי חוזר בחשובה, הוא רק מקלף מעצמו את הטנווות שלו וחוזר ל"אני" הפנימי האמתי שלו.



ואנו, אז בעצם, גם יהודי שנראה כמעט רשות, יכול לחזור בחשובה, כי הוא לא צריך להיות אדם חדש, אלא רק לגנות את הטוב שכבר קיים בו!



בדיוק כך. גם צדיק יכול לחזור בחשובה. כי הוא תמיד יכול לעלות ולהתקדם, ולגנות עוד מהטוב האין סופי, האלוקי, שיש בתחוםו.



#### (מעובד עפ"י לקוטי שיחות חלק ב', וילר)



כל יהודי, בכל דרגה שבה הוא נמצא, יכול ורוצה לחזור בחשובה ולהתקדם בעבודת ה'. בח"י באלו נקלט בח להתקדם "מחיל אל חייל!"



אל אדמור' הזקן נכנס ליחידות חסיד, שהוא עילוי ובעל כישرون גדולים, במהלך היחידות הסביר לו אדמור' הזקן, כי רוחניות וגשמיות הם שני דברים הפוכים. דבר שהוא מעלה גשמיות, הוא חיסרון ברוחניות.

**בגשמיות**, מי שהוא "שמח בחלקו" - זו מעלה גדולה, ועל ידי עבודה, השמח בחלקו יכול להגיע למדרגות הגבירות נוספות.

אבל **ברוחניות**, מי שהוא "שמח בחלקו" זה חיסרון גדול ביותר! השמח בחלקו יכול חלילה לרדת וליפול ממדרגותיו הרוחניות.

(כלומר, ברוחניות, היהודי צריך תמיד לשאוף להגיע ליותר).

#### (מעובד על פי אמרת "היום יום ל' סיון")